



Weer een Groencafé op 25 april in Vledder!

Elke 4e donderdag van de maand biedt het Groencafé de mogelijkheid om mensen te ontmoeten die interesse hebben in 'groen' in brede zin en daarover meer te weten willen komen, bijv. via korte presentaties of een stukje film. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en ideeën, kennis en ervaring uit te wisselen. Natuurlijk komen ook groene (vrijwilligers)initiatieven in de brede omgeving van Vledder aan bod.

Aan de volgende onderwerpen wordt tot de zomervakantie aandacht besteed:

- 25 April: Niets is afval; wat kun je met 'groen' resten als basis van groei, bodemverbetering en natuurlijke bestrijding. Aandacht voor ons.a. composteren en bokashi
- 23 Mei: Bestuivers in allerlei soorten en maten

Naobuur levert de gastvrije plek in de bibliotheek van Vledder en zorgt voor koffie, thee en fris (1 euro contant). De entree is gratis.

Spreekt dit initiatief je aan, heb je vragen over 'natuurlijke zaken' of vind je het gewoon leuk om andere, in groen geïnteresseerde, mensen te ontmoeten, kom dan op **25 april en/of 23 mei naar het Lesturgeonplein 6 in Vledder! Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur.**

PS. De eerder voor 11 mei aangekondigde planten- en zaden ruilmarkt gaat niet door. Er zijn diverse initiatieven in de directe omgeving.



Van harte welkom in het Groencafé!

Marianne Bos, Marijke Wulp en Sonja Kersten (tel: 06-10490911)