

Schooljaar 1981 - 1982 (Eerste school en dorpskrant)

't Pummeltje  
o.i.s. "Heidehoek"

22. jaargang

nr. 1.

1981

School-en  
Dorpskrant

het allerlaatste nummer



januari 2023

## Van de redactie

Tja, hier is ie dan, het allerlaatste

# 't Pummeltje

Afgelopen tijd hebben we geprobeerd om het blad meer inhoud te geven. Maar de berichten blijven afnemen, alles staat immers op de website of facebook.

Ook het aantal abonnees loopt steeds verder terug.

We hebben eerst samen overlegd, wat kunnen we nog doen om er een goed gevuld, mooi blaadje van te maken, maar onze ideeën zijn op.

We besloten ons besluit om te stoppen aan Plaatselijk Belang door te geven.

Er is nog bekeken of iemand het wilde voortzetten. Gezien de verminderde input en dat het toch meer werk is dan het lijkt, werd besloten om toch definitief te stoppen.

En dat met enige weemoed.

Toen we bekend maakten dat we gingen stoppen kregen we veel opmerkingen: wat moeten de ouderen die niet beschikken over social media, ook van "jongeren" die even heerlijk gaan zitten om 't Pummeltje te lezen... En dat maakte de beslissing voor ons niet makkelijker. Ik (Roely) moet eerlijk bekennen dat ik ook liever een krantje lees van papier, dan moet turen op mobiele telefoon of laptop om iets te lezen.

Activiteiten die gepland zijn blijven via Flip wel in uw brievenbus vallen.

Ook het infobord geeft informatie.

Wilt u helemaal op de hoogte blijven van alle nieuwtjes uit het dorp, ga eens koffiedrinken op donderdagochtend bij "BIJONS". Heel gezellig, persoonlijk contact en u bent weer op de hoogte!

Of kom eens gezellig (1x in de 2 weken) op vrijdagavond naar de snack- en borrelavond in Dorpscentrum "De Heidehoek". Daar is ook nieuws genoeg.

De laatste 2 opties klinken misschien grappig, maar zijn voor de saamhorigheid in het dorp wel van enig belang.



Ieder jaar krijgen wij van Plaatselijk Belang een attentie voor ons vrijwilligerswerk, dat hebben wij altijd enorm gewaardeerd. Nu we stoppen hebben we een afscheidskado gehad in de vorm van een boekenbon. (Deze zou ik afgelopen week bij Margreet in Purmerend brengen, maar door privé beslommeringen is dit niet doorgegaan, via de post verstuurd!) Hartelijk bedankt Plaatselijk Belang !!





We wensen iedereen  
een voorspoedig 2023 !

Hartelijke groet,  
Margreet en Roely

Door privé omstandigheden  
wordt "t Pummeltje  
In januari 2023 bezorgd !



# GELUKKIG nieuWJAAR

Zoek de 5 verschillen



# Dorpskrant 't Pummeltje

't Pummeltje is ongeveer in het schooljaar 1974/1975 ontstaan als schoolkrant. In het schooljaar 1981/1982 kwam de eerste school- en dorpskrant uit, 4x per jaar.

In augustus 2009 kwam er een jubileumnummer uit, ter ere van het 100 jarig bestaan van de school. Door de sluiting van de school ging 't Pummeltje na de zomervakantie van 2015 door als dorpskrant.

Januari 2023 het allerlaatste nummer. Dit heeft vooral te maken met de komst van social media.

## Weemoed

Ja dat ga ik toch wel krijgen, ondanks dat ik wel eens mopperde op 't Pummeltje. Eerste jaren kopiëren op school, blaadje voor blaadje, sorteren, nieten, wel gezellig met een aantal vrijwilligers. Toen school ging sluiten ging het kopieerapparaat naar het Dorpscentrum. Ik kreeg van Margreet een PDF aangeleverd en kopiëren maar, gelukkig wel gesorteerd, maar oei oei, vaak storing in apparaat, waardoor het wel 2 dagen in beslag nam. Toen het kopieerapparaat echt aan zijn eind was besloten we het te laten kopiëren en nieten bij REPRO Hoeve Boschoord. Wat een verademing. Snel en vakkundig. Ik was zo blij dat ik met enige regelmaat wat lekkers mee nam voor de medewerkers daar. Bedankt lieve medewerkers van REPRO. Als ik deze laatste editie kom halen neem ik uiteraard ook weer wat mee!

Tja hoe lang ben ik betrokken bij het maken van 't Pummeltje.... Ben hier in 2008 komen wonen en zat al gelijk in de OR van school. Dus laten we zeggen van 2009 tot nu dus 2022.

Margreet was vanaf 1998 betrokken zijn bij 't Pummeltje. Toen Vera de Jonge stopte was het de bedoeling dat ook Margreet zou stoppen. Maar na met elkaar kennis gemaakt te hebben besloot ze toch door te gaan. Het klikte van beide kanten wel om een team te vormen. Na de verhuizing van Margreet naar Purmerend bleef ze trouw en maakte altijd met veel plezier het blad. Margreet maakte ook altijd het dorpsfeest krantje nog. Ze vertelde mij dat ze dan toch nog betrokken bleef bij haar geliefde dorp. De afstand is natuurlijk te groot om af en toe even langs te gaan. Dat vond ik best lastig. We hadden een afspraak staan op 6 december, maar kon helaas niet doorgaan.

Ik neem dan Annie de Boer ook gezellig mee. We kwamen erachter dat het al 6 jaar geleden was dat we voor laatst waren geweest. Nu maken we een afspraak om het nieuwe jaar naar Margreet te gaan.







Lieve Margreet,  
Je bent een mooi persoon en ik ben blij je te hebben  
mogen leren kennen.  
Ondanks al je eigen ongemak, sta je altijd voor  
anderen klaar.  
Voor jou heb ik iets gekocht, mijn oog viel erop en  
dacht gelijk aan jou.  
Je hebt het dus nog niet, maar voeg foto toe.  
We houden contact!  
Liefsssssss Roely



**van NieuwenhovenBouw**

nieuwbouw ■ verbouw ■ onderhoud

**[www.nieuwenhovenbouw.nl](http://www.nieuwenhovenbouw.nl)**

P.W. Janssenlaan 55,  
8385 GC Vledderveen

☎ Henk 06-22203097

✉ [nieuwenhovenbouw@hotmail.com](mailto:nieuwenhovenbouw@hotmail.com)

# Persbericht



## Online cursus eetbare wilde planten in de winter

Bij de winter denk je misschien niet gelijk aan een eetbare wilde planten oogst. Maar met de juiste kennis is het heel goed mogelijk om een heerlijke en gezonde maaltijd bij elkaar te plukken. En te graven, want het zijn juist wortels die in dit jaargetijde veel voedingsstoffen bevatten! Verdiep je in de eetbare planten die volop om je heen groeien en jouw tuin blijkt ineens een voedseltuin te zijn! Op 3 januari start In Het Wilde Weg met de online cursus eetbare wilde planten in de winter. Omdat de cursus online wordt gegeven via Zoom is deze toegankelijk voor iedereen met internetverbinding.

In acht online lessen maak je kennis met eetbare planten die je in de winter kunt vinden. Je blijft echter niet achter de computer zitten. Tijdens huiswerkopdrachten wordt je uitgedaagd om zelf buiten naar planten te gaan kijken en ze te bestuderen. Waar groeien ze? Hoe zien ze er uit, hoe voelen en ruiken ze? Kun je ze eten? Welke vind je in jouw tuin? Deze opdrachten worden vervolgens in de lessen behandeld. Daarnaast leer je aan de hand van PowerPoint presentaties, foto's, filmpjes, online plantenquizen en enthousiaste verhalen de wondere wereld van het eten uit de natuur kennen. Welke planten en bomen kun je gebruiken in de keuken? Aan welke kenmerken kun je ze herkennen? Hoe onderscheid je ze van andere planten en welke giftige planten zijn er? Welke geneeskrachtige eigenschappen hebben ze? Ontdek de gezonde en heerlijke planten die volop langs het pad, in het veld, in het bos of in jouw tuin staan. En verwonder je over de rijke smaken en overvloedige oogst uit de natuur. Ook voor de gevorderde wildplukkers komen interessante onderwerpen aan bod. Zo leer je bijvoorbeeld om wortels van wilde planten in te maken. Tijdens de lessen is daarnaast ruimte voor eigen inbreng, vragen en opmerkingen.

Deelname: € 150,00 per persoon voor acht lessen

Meer informatie en cursusdata kunt u vinden op de website [www.inhetwildeweg.nl](http://www.inhetwildeweg.nl)



Noot voor de redactie:

Voor meer informatie en/of foto's kunt u contact opnemen met Leah Groeneweg telefoon 0614136734 of per e-mail [info@inhetwildeweg.nl](mailto:info@inhetwildeweg.nl)

"De Oosterbrink" in Boijl is een basisschool voor openbaar Dalton onderwijs. Onze school is onderdeel van het Kindcentrum Boijl, dit vormen wij samen met kinder- en peuteropvang de Kinderkei. Onze leuze "niet apart, maar samen" willen we graag waarmaken ten dienste van de kinderen. Wij zoeken daarbij aansluiting op bestaande situaties en richten ons ook op toekomstige ontwikkelingen. Dat houdt in, dat onze leerlingen zodanig onderwijs ontvangen, dat ze kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking en dat ze een sociale positie leren ontwikkelen. Wij begeleiden ieder kind naar aanleg en tempo en in een doorgaande lijn, om uit te kunnen groeien tot een kritisch, sociaal, begripvol en zelfstandig denkend mens.



Voor in de agenda;

Open dag op woensdag  
22 maart 2023



Aanmelden nieuwe leerlingen

Vaak krijgen we de vraag wanneer het gebruikelijk is om je peuter aan te melden voor de basisschool.

Voor ons is het prettig om te weten hoe veel leerlingen er zullen instromen in het schooljaar. Aanmelden voor de basisschool kan vanaf de dag dat waarop het kind 3 jaar wordt. Het kind moet schriftelijk worden aangemeld uiterlijk 10 weken voor de aanvang van de start op de basisschool. Ook is er altijd ruimte en tijd voor een oriënterend gesprek, kennismaking of rondleiding.

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de directeur Moniek Wolters.

We laten u graag met trots onze school zien en vertellen in een kennismakingsgesprek dan het één en ander over de school.

Om een afspraak te maken kunt een e-mail sturen naar [directie.deoosterbrink@comprix.nl](mailto:directie.deoosterbrink@comprix.nl), of bellen met de school: 0561-421677



Een gedicht over Vledderveen van Arie Flobbe (69), een kameraad/vriend en klasgenoot van Harry Veldhuizen en voormalig inwoner van Vledderveen. Arie was in zijn werkzame leven postbode in deze regio en is thans woonachtig in Vledder.



## *Vledderveen*

Vledderveen dat mooie dorp, het heideveld voor goed ontstegen  
de huizen door de Janssenlaan in lange rij aanéén geregen  
van Vledderbos tot Boschoord en dan tot aan de dikke steen  
onze wereld in een notendop, verder ging je nergens heen  
het bos, de speeltuin, het schoolplein, het voetbalveld  
we speelden er tot we door vermoeidheid werden geveld  
naar school gaan deden we er noodgedwongen ook nog even bij  
maar al in de klas lokten alweer het plein en de groene voetbal wei  
menig klomp is door de lucht gevlogen en ook heel vaak stuk getrapt  
maar met een paar spijkers en een stukje draad had pa dat zo weer opgelapt  
dat mooie kleine dorpje was voor ons het ultieme kinderparadijs  
's zomers bloot in de Mannespoel, 's winters op de Mannespoel want dan lag er ijs  
nooit dacht je eraan dat die mooie tijd ooit eens voorbij zou gaan  
school, voetbal, spelen en ravotten, geen tijd om daarbij stil te staan  
plots zat je echter in de hoogste klas en op een dag moest je de school verlaten  
en opeens wist je het, voorbij de dikke steen lagen nog heel veel andere straten  
met je nieuwe schooltas fietste je een beetje zenuwachtig langs de dikke steen  
je was op weg naar iets, je wist alleen nog niet zo goed waarheen  
een andere school, nieuwe vrienden, het wende toch al snel  
je nieuwe wereld was ineens een heel stuk groter, en dat beviel ook wel  
voorzichtig aan begonnen je hormonen ook nog rare dingen met je te doen  
meisjes kregen een grote aantrekkingskracht, en ineens was daar je eerste zoen



en dat kleine dorpje, zo mooi gelegen aan de Janssenlaan, velen hebben het verlaten  
wij, de kinderen van toen vlogen uit, vonden nieuwe dorpen en steden met nieuwe  
straten

en zo heeft de tijd ons en ook dat prachtige dorpje van toen meegenomen  
helaas weten we allemaal dat die mooie tijd van toen nooit weer terug zal komen

en pas nu, nu ik een stuk ouder ben beseft ik pas echt hoe mooi onze jeugd is geweest  
in de beslotenheid van dat kleine dorpje kind te zijn was eigenlijk één fantastisch groot  
feest

dus bedank ik Vledderveen voor al die onvergetelijke mooie jaren  
ik zal je zo lang ik nog leef in mijn hart bewaren



## **Spring Forest Qigong gezondheid en healing - stabiliteit en balans**

door Froukje Buma -[www.israna.nl](http://www.israna.nl)  
0521 344653

**Elke woensdagochtend**  
9.30 – 10.30 uur

**Eenvoudige, effectieve, meditatieve oefeningen**  
dorpscentrum Vledderveen

Kom vrijblijvend en kosteloos een keer meedoen

**VAN HARTE WELKOM!**

**En elke vrijdagochtend online**





Afgelopen Corso Frederiksoord kwamen we tevoorschijn met een kleine wagen, want zoals wel bekend was te weinig bouwers. Nu zijn er een aantal mensen toch zo enthousiast geworden om mee te helpen, dat we hebben besloten het komende jaar weer een "grote" wagen gaan bouwen!! Hoe fijn is dat!

Het cosro 2023 heeft onderwerp uitvindingen en ontdekkingen.

We zijn met elkaar om de tafel gegaan en hebben na lang overleg besloten dat we als onderwerp de Grammafoon gaan uitbeelden. Er worden tekeningen gemaakt en aan de hand daarvan gebouwd. Voor het bouwen en prikken van de dahlia's kunnen we altijd wel mensen gebruiken, wilt u een keer of paar keer helpen of gewoon kijken hoe het vordert, neem dan contact op met onze groeps leider Henk Wind.



Leuk denkt u nu misschien, maar wij denken oei... er moet wel geld in het laatje komen om deze wagen weer te bouwen. En hoe gaan we dat doen.

Natuurlijk de al wel bekende BINGO!

Afgelopen vrijdagavond 16 december was het zover. We hebben veel sponsoren bereid

gevonden om ons een prijs of een gedeelte daarvan te sponsoren waarvoor onze enorme dank. En ja toen werd Roely wel heel erg zenuwachtig, het is altijd spannend hoeveel mensen er komen. Bea en Petra bleven maar zeggen het komt wel goed. Dat kwam het ook! Er moesten zelfs stoelen en tafels bij in de grote



zaal. We mochten 89 spelers verwelkomen. Roely was zo nerveus dat het inleidende



praatje een beetje verward ging. Maar wat kon t schelen, we waren er voor de gezelligheid en zou mooi zijn om een prijs te winnen.

We bedanken alle spelers, door jullie en de geponsorde prijzen hebben we weer een mooi bedrag in het laatje kunnen stoppen!!

Het plan is om voor de Pasen weer een gezellige avond te organiseren. Hou facebook in de gaten.

We wensen u allen een fijne kerst en een voorspoedig en kleurrijk 2023.

Hartelijke groet van Corsogroep Vledderveen



#### **De sponsoren van de BINGO waren:**

Modehus de Vries

Coop/Plus Simonides

Slagerij de Kei

De Dikke Steen tuinbeelden

Kapsalon Mylene

Hoeve de Werkhorst

Tramhalteplein

Stichting Dorpscentrum "De Heidehoek"

Plaatselijk Belang Vledderveen

Any Computers

Oak fashion

Novy de Jong



## Tuinbeelden "De Dikke Steen"

**Wij verkopen diverse betaalbare winterharde betonnen (tuin)beelden. Dus bent u op zoek naar mooie tuinaccessoires, gedenkengel als grafversiering of gewoon een kadootje breng ons dan een bezoek en laat u inspireren. Graag eerst even bellen met tel. 06 51 48 32 59 b.g.g 06 25 06 49 41 of [info@tuinbeeldenedikkesteen.nl](mailto:info@tuinbeeldenedikkesteen.nl) om een teleurstelling te voorkomen. Zie ook [www.tuinbeeldenedikkesteen.nl](http://www.tuinbeeldenedikkesteen.nl).**



## Vakantie appartementje "De Turkse Knoop"

Waar gaat u heen? Naar Vledderveen?

Voor een week of voor een dag

Wij verwelkomen u met een lach.

Voor reserveren of info: 06 25 06 49 41 zie ook [www.kortverblijf.nl](http://www.kortverblijf.nl) of facebook.

Voor maximal 4 personen. Minimaal verblijf van 2 nachten.

Fam Gevers-Veldhuizen.

P.W.Janssenlaan 15

8385 GA Vledderveen.







## Oud papier ophaal schema 2023

Donderdag 12	januari
Donderdag 16	februari
Donderdag 16	maart
Donderdag 13	april
Donderdag 11	mei
Donderdag 15	juni
Donderdag 20	juli
AUGUSTUS WORDT ER NIET OPGEHAALD I.V.M. DE ZOMERVAKANTIE	
Donderdag 14	september
Donderdag 12	oktober
Donderdag 16	november
Donderdag 14	december



Wilt u alstublieft rekening houden met de weersomstandigheden? Nat papier weegt veel zwaarder dan droog papier, en valt sneller uit elkaar. Dit is niet handig voor onze vrijwilligers. Ook bij harde wind maakt het zoeken naar het oud papier lastig. Bij het oud papier hoort geen plastic, hout en andere materialen. Wilt u hieraan denken? Het is beter voor het milieu om dit te scheiden. ALVAST BEDANKT.

## Biljartvereniging

Dit najaar zijn we weer begonnen met onze biljartcompetitie op de donderdag middag. Het was even wennen zonder Jan Haanstra...

Bert Slomp, vorig jaar nog in de prijzen, heeft onze club verlaten i.v.m. verhuizing naar Steenwijk begin 2023.

Sjerp de Vries, vorig jaar nog actief als boventallige, reserve speler, maakt nu deel uit van de competitieclub.

Geert de Jonge neemt nog regelmatig een kijkje op de donderdagmiddag. Geniet hij niet van de biljartprestaties dan zeker wel van de gezelligheid en de.....

De officiële biljartles op de maandagmiddag heeft plaatsgemaakt voor biljartoefening, waar ondertussen toch ook weer aanwijzingen en tips worden gegeven. Ditmaal door de grootmeester uit Vledder, voorheen uit Vledderveen, Martie van Nieuwenhoven.

Voormalig topbiljarter van het Noorden.

Er worden dus vorderingen gemaakt en de competitiedrang is een mooi onderdeel van de gezelligheid.



Harry Veldhuizen



**Vledderveen**  
DRENTHÉ

## Dorpscentrum de Heidehoek

**Accomodatie tot 120 personen**  
Uw multifunctioneel centrum voor:

- Bruiloften, feesten en partijen
- Vergaderingen, workshops en cursussen
- Lekkere snacks en/of koud buffet
- Sport en spel of gezellig aan de bar

**Nadere informatie:**  
Saskia Eilander - 06 40 85 07 23





## Dorpscentrum "de Heidehoek"

Het afgelopen jaar was een best "roerig" jaar voor het dorpscentrum.

Er is een bestuurswisseling geweest. Renee Oostr, Rob van Weert, Jos Walta en Marjan Nordholt hebben het bestuur verlaten.

Beate Moeken, Mylene Veldhuizen en Roely Lem zijn toegetreden.

Ter ondersteuning van verbouw/bouw dorps huis en verduurzaming kunnen we beroep doen op Ramon Veldhuizen en voor digitale ondersteuning kunnen we rekenen op Stefan Sturing.

De nieuwe bestuursleden kregen gelijk een paar drukke weken. We hadden in korte tijd 2 uitvaarten en 2 bruiloften. We waren heel erg blij met alle vrijwilligers die ons daarbij hielpen.



Mylene en Roely gaan de barbezetting regelen wat betreft de vrijdagavonden. Dit verloopt nog niet erg soepel. Ze gaan hun best doen.

Tevens zou het fijn zijn als er nog meer vrijwilligers bijkomen.

Ervaring is niet perse nodig. Wel vragen wij u een korte cursus verantwoord alcohol schenken te doen.

Er zijn mensen die de kassa in het dorps huis nog wat verafschuwen, maar dat is zo geleerd. Als u een keer wilt proberen of het wat voor u is laat het ons weten !

Ontzettend bedankt voor iedereen die zijn steentje bijdraagt voor het in stand houden van Dorpscentrum "De Heidehoek"!

Voor nu eerst wensen wij iedereen een sprankelend nieuwjaar!



# Spokentocht

Zaterdagavond 29 oktober 2022 werd een Spokentocht georganiseerd. Alle "spoken" waren al paar weken druk in de weer om een mooie act neer te zetten.

De aanmeldingen lieten eerst nog wat op zich wachten, maar uiteindelijk werd het maximum aantal deelnemers bereikt.

Op vrijdagavond tijdens het versieren van het dorpshuis viel Mylene van een stoel.



Helaas heeft ze daarbij haar enkel gebroken. Ze was erg teleurgesteld dat ze de avond niet mee kon maken. De Heksen hebben haar na de spokentocht nog even bezocht en haar voorzien van warme chocolademelk, gesponsord door Hoeve de Werkhorst en cakejes gebakken door Renate.

Mylene we wensen je verder een heel goed herstel!

In de late ochtend werd de route uitgezet in het bos. Op de middag werden de spoken geschminkt en voordat ze het bos in gingen kregen ze nog een heerlijk bord nasi, gemaakt door Minke, waarvoor onze hartelijke dank.

De eerste groepen vertrokken rond 19 uur. Eerst moest er gekeken worden naar een video boodschap van de Heksen, Aurora, Madam Mikmak en Flodderbes.







Rond 23 uur was de laatste groep weer binnen. Daarna was het weer muisstil in het bos.

De kookgroep had heerlijke soep gemaakt wat goed smaakte na het bosavontuur. Ook de broodjes afhakte vingers smaakte goed.

Er werd meteen gevraagd, "volgend jaar weer?" Nou we wachten weer een jaar of 3. De organisatie kan terug kijken op een prachtige avond.

Bedankt alle sponsoren !! en bedankt alle leuke gezellige deelnemers, spoken en vrijwilligers!







**Van Lingen**  
schilderwerken  
**Henry van Lingen**

Pw janssenlaan 7  
8385 ga  
Vledderveen  
0652534265

[h.vanlingen@home.nl](mailto:h.vanlingen@home.nl)  
kvk meppel 04085712



## Groenclub

Aangezien er niet alleen geschoffeld hoeft te worden, maar ook veel andere werkzaamheden in het groen plaatsvinden, is de naam van deze actieve groep gewijzigd in **Groenclub**. De uitbreiding van het machinepark, waar veel clubs en verenigingen aan hebben bijgedragen, faciliteert ons werk ook goed.

Er wordt veel werk verricht rondom het dorps huis en de voormalige school. Grasmaaien, kanten steken, snoeiwerk en bladruimen. Maar er is tussentijds ook ruimte voor een kop koffie en sterke en minder sterke verhalen.

De groenclub doet verder het onderhoud van de jeu de boules baan en gaat komende week de speeltuin winterklaar maken.

De afgelopen weken heeft de club zich verder beziggehouden met het onderhoud van het plantsoen rondom de volière en het fatsoeneren van de berm tussen de Janssenlaan en het fietspad.

Een klus waaraan diverse leden van de groenclub ook hun bijdrage zal leveren is het bladvrij maken van het hertenkamp. Een goede afsluiting van 2022 derhalve.



Harry Veldhuizen

## Verbind de cijfers





Het lied van Arie Flobbe op de wijze van Champs Elysees.



Een plaggenhut op de paarse hei die tijd die ging voorgoed voorbij  
Je ging wonen in een huis van steen o mooi Vledderveen  
De lagere school het voetbalveld de speeltuin en het dorpscafé  
Mijn gedachten gaan er steeds vaker heen o mooi Vledderveen

O mooi Vledderveen o mooi Vledderveen  
Dat dorpje aan de Janssenlaan waar eens mijn wiegje heeft gestaan  
Van Mannespoel tot aan de dikke steen o mooi Vledderveen

Je had Teun Klomp en Tjeerd de Beer zomaar twee namen van weleer  
Dat dorp van ons kent ons en iedereen o mooi Vledderveen  
De Talmastraat kwam er ook nog bij gewoon een straatje aan haar zij  
De Janssenlaan was niet meer alleen o mooi Vledderveen

O mooi Vledderveen o mooi Vledderveen  
Dat dorpje aan de Janssenlaan waar eens mijn wiegje heeft gestaan  
Van Mannespoel tot aan de dikke steen o mooi Vledderveen

We vlogen uit het dorp was toch te klein voorbij de dikke steen moest nog iets zijn  
Op weg naar iets je wist nog niet waarheen o mooi Vledderveen  
Diep in mijn hart ben ik nooit weggegaan moest toch vaak denken aan de Janssenlaan  
Ik fiets er nu nog vaak doorheen o mooi Vledderveen

O mooi Vledderveen o mooi Vledderveen  
Dat dorpje aan de Janssenlaan waar eens mijn wiegje heeft gestaan  
Van Mannespoel tot aan de dikke steen o mooi Vledderveen

Nu ben ik oud en kijk vaak terug die tijd van toen het ging te vlug  
Maar Vleddervener zal ik altijd zijn en dat voelt heel fijn  
O mooi Vledderveen o mooi Vledderveen  
Dat dorpje aan de Janssenlaan waar eens mijn wiegje heeft gestaan  
Van Mannespoel tot aan de dikke steen o mooi Vledderveen

## Vledderveen, voor altijd een beetje “mijn” dorp

In 1997 voorspelde een meneer dat wij het jaar daarop zouden verhuizen naar het platteland. Ik weet nog goed dat hij zei: “Het is een prachtige plek, mooier dan je je voor kunt stellen!”

En dat bleek te kloppen. Op 12 juni 1998 verhuisden wij naar Vledderveen. In Drenthe, de provincie waar ik vanaf mijn kindertijd zo van ben gaan houden. Al snel kwam ik via Hans Knol in contact met Vera de Jonge met wie ik de jaren die volgden het Pummeltje en het feestkrantje maakte.

Toen Vera stopte, nam Roely haar taak over. Zowel Vera als Roely waren fijn om mee samen te werken. Ik hou van mensen die “naturel” zijn, die altijd zichzelf blijven onder welke omstandigheden ook. En dat zijn zij zeker.



Ik vond het fijn om Drent te zijn en was vast besloten er de rest van mijn leven te blijven wonen.

P.W.Janssenlaan nummer 4. Hetzelfde huisnummer waarop ik werd geboren. Maar het liep anders, door mijn spierziekte had ik meer zorg nodig en verhuisde ik naar Purmerend. Mijn zus zei later: “Jullie jaren in Vledderveen, dat waren je gouden jaren!” En ze had gelijk. Ik denk nog geregeld aan Vledderveen en de aardige mensen die ik daar ontmoette. De ponys van Vera, de heerlijke geur van hun koeien in de stal. (Ik volg op facebook een beetje het reilen en zeilen van hun 3 kinderen Geert, Cisca en Berend). Aan Annie en Tieme met wie ik klaverjaste in het dorps huis. Laatst begon mijn nichtje met motorrijlessen en toen dacht ik

natuurlijk aan Flip en zijn witte boxers. En aan de prachtige bossen en landerijen. Gelukkig woon ik vlak bij een natuurgebied en wandel ik vaak met mijn 3 honden (Hanne, een kruising Border collie/Golden retriever, Liv een blonde labrador en de superkleine zwarte chihuahua Yindi) tussen de weilanden door.

U zult begrijpen dat het mij zwaar valt om nu het laatste lijntje met ons dorp door te knippen. Na 25 jaar Pummeltje is het dan toch zover. Ik dank de Vledderveeners die mij zoveel vreugde gaven in de jaren dat zij mij als westerling in hun dorp een thuis gaven.

Margreet Westra

